

Jesu offer och vårt hopp

Heb. 10:10b-25

^{10b} Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla.

¹¹ Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. ¹² Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida ¹³ och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. ¹⁴ Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas.

¹⁵ Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han:

¹⁶ Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem.

Och sedan säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,

¹⁷ och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas.

¹⁸ Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

¹⁹ Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste ²⁰ på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. ²¹ Vi har en stor överstepräst över Guds hus.

²² Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. ²³ Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. ²⁴ Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. ²⁵ Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Inledning

Jag tänker gå igenom texten vers för vers och jämföra med Gamla testamentet. Hebreerbrevet bygger till stor del på Gamla testamentet. Av texten framgår det att offerttjänsten i templet pågår. Hebreerbrevet måste därför vara skrivet före år 70 e.Kr., då templet förstördes.

10b

^{10b} *Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla.*

Tidigare i Hebreerbrevet framgår det att Jesus Kristus nu är vår överstepräst. Det nämns även senare i texten vi läste. Jesu kropp har offrats en gång för alla. Detta är viktigt och återkommer flera gånger i texten.

11-12a

¹¹ *Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna.* ¹² *Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider...*

I 2 Mos 29, från vers 38, beskrivs att varje dag för all framtid skulle två årsgamla lamm offras på altaret, ett på morgonen och ett på kvällen. Prästerna gjorde detta ända tills templet förstördes år 70.

Prästerna har alltså varje dag i ungefär 1500 år offrat brännoffret enligt Guds föreskrifter i lagen (Moseböckerna). Ändå kan dessa offer aldrig ta bort synderna. När Jesus dog på Golgata år 30 frambar han ett enda syndoffer för alla tider. Jesus har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Han var syndfri, men tog på sig våra synder. Genom hans offer kan synderna tas bort.

12b-13

Han [Jesus] har sedan satt sig på Guds högra sida ¹³ och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter.

Detta beskrivs i Ps 110:1.

Herren sade till min Herre:

"Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter."

Detta är den vers från Gamla testamentet som är mest citerad och hänvisad till i Nya testamentet. När Herren har lagt Jesu fiender som en pall under hans fötter, ska Jesus upprätta sitt rike på jorden. I nästa vers i Ps 110 står det att Herren ska sträcka ut Jesu makts spira från Sion, d v s Jerusalem, och att han ska härska mitt bland sina fiender.

14

¹⁴ *Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas.*

Vi som kristna ska helgas.

1 Pet 1

¹⁴ *Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. ¹⁵ Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. ¹⁶ Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.*

3 Mos 11:44

Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig

Genom Jesu offer kan vi som helgas fullkomnas för all framtid.

15-17

¹⁵ *Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han:*

¹⁶ *Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem.*

Och sedan säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,

¹⁷ *och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas.*

I Jer 31:31-34 beskrivs det nya förbundet, som Jesus instiftade med sin död och uppståndelse. Vid sista måltiden sa Jesus att detta var det nya förbundet genom hans blod.

Beskrivningen i Jeremia inleds med "Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund..." Här står det att den helige Ande vittnar om detta för oss. Herren talar alltså genom den helige Ande. Han gjorde det till Jeremia och han gör det idag. Han kan tala till oss var och en genom den helige Ande.

Det nya förbundet har två väsentliga delar. Det är dessa två delar som lyfts fram här i Hebreerbrevet:

- 1) "Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen"
- 2) "deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas"

18

¹⁸ *Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.*

Genom det nya förbundet är synderna förlåtna och det behövs inte längre något syndoffer. Jesu offer är tillräckligt.

19-20

¹⁹ *Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste* ²⁰ *på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp.*

Bröder, egentligen bröder och systrar. Det grekiska ordet avser båda könen. Med ordet menas vi kristna. Vi kan frimodigt gå in i det allra heligaste, bildligt talat. I det allra heligaste i templet bodde Gud, där fanns Guds härlighet. En gång om året fick översteprästen gå in i det allra heligaste. Han var tvungen att ha med sig blod som han bar fram för sina egna och folkets synder. Han kunde inte komma till Gud utan blod. I kraft av Jesu blod kan vi gå in i det allra heligaste, vi kan möta Gud.

Jesus har öppnat vägen för oss genom förhänget, som är Jesu kropp. Översteprästen måste passera förhänget för att komma in i det allra heligaste. Han kunde bara komma till Gud genom Jesus. Förhänget dolde Jesu härlighet. I andra templet var förhänget dubbelt. Det hängde över en bjälke. När Jesus dog brast det uppifrån och ända ner. Det föll ner på golvet. Det blev helt öppet till det allra heligaste. Nu är förhänget borta. Jesus har öppnat en ny och levande väg för oss. Vägen är levande. Vägen är Jesus och han lever.

Som Jesus själv säger i Joh. 14:6.

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

21

²¹ *Vi har en stor överstepräst över Guds hus.*

Jesus är vår överstepräst. Han är överstepräst över Guds hus. Gud hus var templet. Nu är varje lokal församling Guds hus. Jesus är överstepräst över vår församling.

Avsnittet avslutas med fyra uppmaningar, *"Låt oss..."*

22

²² **Låt oss därför gå fram** med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten.

För att vi har en stor överstepräst över Guds hus ska vi

- 1) Gå fram (närma oss Gud)
- 2) med ärligt (uppriktigt) hjärta
- 3) i trons fulla visshet (övertygelse)
- 4) med hjärtat renat från ont samvete
- 5) med kroppen badad i rent vatten (Det tror jag syftar på dopet.)

23

²³ **Låt oss orubbligt hålla fast** vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast.

Vi ska orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Han som har gett oss löftet är trofast. Vad är det för hopp? Vilket löfte avses? Vi kan se i texten innan, i det vi läst, efter sådant som inte har inträffat än. Det talas om att Jesus väntar på att Herren ska lägga Jesu fiender som en pall under hans fötter. Det är en del av löftet och vårt hopp.

Det nya förbundet beskrivs. Det består av två delar:

- 1) "Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen"
- 2) "deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas"

Våra synder är förlåtna och till viss del har vi Guds lagar skrivna i våra sinnen, men ännu inte helt och fullt. Vi behöver ha lagarna i vårt inre så att vi inte mer syndar eller gör några överträdelser. Att det nya förbundet ska bli fullbordat är en del av löftet och vårt hopp.

Löftet kommer alltså att uppfyllas när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Jesu fiender kommer då att vara besegrade och det nya förbundet kommer att gälla fullt ut. Gud ska aldrig mer komma ihåg våra synder och överträdelser och vi ska i vårt inre ha hans lagar och bud.

Det är detta som är vårt hopp.

24

²⁴ **Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.**

Medan vi väntar på att detta löfte ska uppfyllas ska vi ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Det viktiga i våra liv nu är att vi har kärlek och goda gärningar. Goda gärningar är inte något betungande som vi måste prestera. Vi är frälsta genom vår tro. Det är en gåva från Gud av nåd. Det beror inte på våra gärningar. Däremot har Gud skapat oss i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Ef. 2:8-10

⁸ Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, ⁹ inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. ¹⁰ Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

25

²⁵ **Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.**

Vi ska inte överge våra sammankomster. Vi behöver varandra och den uppmuntran vi kan få från varandra.

Detta är extra viktigt då vi ser att dagen närmar sig. D v s dagen när Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike.

Bibeln beskriver att det kommer att vara en mycket svår tid åren innan Jesus kommer tillbaka. Då finns det risk att vi överger vår tro. Då kommer vi att ha extra stort behov av varandra och våra sammankomster.

Det är fantastiskt att vi kan uppmuntra varandra och få uppmuntran från varandra.

Sammanfattning

Jesus har genom att han offrade sig själv och dog för oss instiftat det nya förbundet, som innebär att vi får våra synder förlåtna och får Guds lagar skrivna i våra sinnen. Vi kan frimodigt komma till Gud eftersom våra synder är

förlåtna genom Jesu blod. Vi kan bildligt talat gå in i det allra heligaste på den levande vägen, d v s Jesus. Nu sitter Jesus på Guds högra sida och väntar på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Vårt hopp är att han när det har skett ska komma tillbaka till jorden och upprätta sitt rike. Medan vi väntar på det ska vi sporra varandra till kärlek och goda gärningar samt delta i våra sammankomster där vi kan få uppmuntran av varandra.